

Ter plekke

Door Caroline Ludwig



Mark Rutte

BUURT

“Het leukste buurtje vind ik alles rondom de Gentsestraat. Daar verhuisde ik naartoe toen ik het ouderlijk huis verliet. Ik woonde in de Arnhemsestraat. Het leuke in die wijk is dat je daar alles vindt wat Scheveningen te bieden heeft. Aan de ene kant van de Stevinstraat is het rijke deel – Belgisch Park – en aan de andere kant het echte Scheveningen”.

KOFFIE

“Als ik lopend naar een afspraak ga, haal ik graag koffie bij Belmondo. Op de hoek waar Korte Poten overgaat in de Herengracht. Daar hebben ze de lekkerste cappuccino”.

WINKEL

“Twee zaakjes in de Passage vind ik erg leuk. De postzegelhandel G. Keiser & Zoon zit er al meer dan honderd jaar. En natuurlijk Akkerman, dat is nog een traditionele pennenzaak”.

LUNCHROOM

“Mijn favoriete lunch is kwark met rood <3> fruit bij Zeta op de Grote Markt”.

GEBOUW

“Het Gemeentemuseum <4> is het mooiste gebouw ter wereld. Ook de Schamhartvleugel vind ik heel bijzonder, die werd in 1963 aangebouwd. Daar zitten het Fotomuseum en het GEM. Je hebt er een mooi terras aan het water bij



2 | Foto: Roel Wijnants

AFBREKEN

“Het kantoorpand boven het Centraal Station mogen ze van mij rigoreus afbreken. Dat vind ik verschrikkelijk lelijk. Het staat op de plek naast het oude Staatsspoor, dat was veel mooier. Je zou er nog iets van kunnen maken. Zo vond ik het oude ministerie van Financiën ook heel lelijk. Dat is heel mooi verbouwd”.

UITGAAN

“Mijn ideale avondje uit is een beetje struinen door de stad op een zomeravond. Beginnen bij restaurant Poentjak aan de Kneuterdijk, daarna het Voorhout en wat drinken bij De Posthoorn. En dan via de Denneweg naar de Mallemolen”.

TYPISCH

“Typisch Haags vind ik René Bom, de nachtburgemeester. Hij is gewoon Den Haag. Van hem leerde ik een nieuwe naam voor gehaktbal: beschuitstuiter met zalf”.

RESTAURANT

“Indisch is mijn favoriete keuken. Het liefst eet ik bij Soeboer op de Brouwersgracht, by far het beste Indische restaurant van Nederland. Ik kom er vrijwel iedere week. En dan bestel ik gado gado en saté ajam. De sfeer is leuk en het personeel is fantastisch. Bij Poentjak vind ik de satésaus nog lekkerder”.

SPORTPLEK

“Ik probeer eens in de week hard te lopen door de duinen. Heerlijk!”

LEKKERNIJ

“Alle Rutte-verjaardagen werden vroeger gevierd met chocoladeslagroomtaart van bakkerij Goemans aan de Stevinstraat. Ik zag op internet dat er nu nog steeds een bakker zit, Van Berghenengouwen. Met chocola-

deslagroomtaart als specialiteit. Misschien moet ik er weer eens heen”.

HAGENAAR M

“Moes, de ijscoman op het Binnenhof, is echt een begrip. Iedereen kent hem: alle Haagse politici, alle journalisten”.

HAGENAAR V

“Misschien al vaak genoemd, maar ik ben dol op de muziek van Anouk”.



5 | Foto: Lize van der Aar

BUITEN

“Vanaf de waterpomp uit 1715 heb je het mooiste uitzicht op het Voorhout. Ook het straatmeubilair is prachtig. Ze hadden alleen de parkeerplaatsen nooit weg moeten halen. Het is nu te stil, een openluchtmuseum”.

ONDERGEWAARDEERD

“Als klein jongetje ging ik vaak naar de vuurtoren. En dan las mijn vader voor wat er in Oudhollands op het bord stond: ‘onder de regering van Willem III’, enzovoort”.

GEHEIMTIP

“Het Papaverhof van Jan Wils is ongelofelijk mooi, moderne architectuur en toch heel intiem”.

OMRIJDEN

“Voor een pizza carpaccio <5> uit de houtoven van strandtent Culpepper”.



Foto: MVLène Siegers

Bijna vijf jaar geleden werd Mark Rutte <1> (Den Haag, 1967) minister-president van Nederland. Hij groeide op in Duttendel, ging naar basisschool Wolters en voltooide het gymnasium aan het Maerlant-Lyceum. Vervolgens studeerde hij geschiedenis in Leiden. Van 1988 tot 1991 was hij voorzitter van de JOVD, de liberale jongerenorganisatie. Na zijn studie werkte hij tien jaar bij Unilever, daarna maakte hij de overstap naar de politiek. Al die tijd bleef hij in Den Haag wonen. Eerst op kamers in Scheveningen, later kocht hij een huis in het Benoordenhout. Daar woont hij nog steeds.



1 | Foto: Eveline van Egdorn

MUSEUM

“Als jongen was ik een fervent postzegelverzamelaar en ging ik vaak met mijn vader naar het PTT Museum aan de Zeestraat. Tegenwoordig heet dat het Museum voor Communicatie. Alles is er leuk, ook de geschiedenis van de telefoon en telegrafie”.

MUSICUS

“Saxofonist Jeroen Manders <2> is mijn neef. Hij heeft een fantastische cd gemaakt samen met Haagse jazz-ster Ack van Rooyen: ‘To the Ends of the Earth’. In juli trad Jeroen voor het eerst op bij North Sea Jazz en ik was erbij”.

restaurant Gember. Het gebouw van brasserie Berlage, achter het museum, is ook prachtig”.



3 | Foto: PR